

”Jeg tager noget faglig inspiration med hjem”

Med kone og fire børn boede praktiserende læge Sune Tybjerg i ét år i Katikati i Bay of Plenty på Nordøen. Han overlod sin egen praksis i Valby til en vikar – og havde et fantastisk år i New Zealand. Og selvom de ældste børn nok hellere ville have blevet hjemme, selvom forberedelserne til turen var vanskelige uden ret meget hjælp fra det statslige new zealandske rekrutteringsbureau, så fortryder han kun, at familien ikke blev lidt længere...



Hvorfor tog du til New Zealand?

”Jeg var ærgerlig over, at jeg ikke tog en del af mine studier i udlandet og ville gerne prøve at bo uden for Danmark. Så jeg søgte aktivt et job, som på den ene side skulle være i engelsksproget land – og på den anden side skulle være i en anden kultur. Det endte med et valg mellem Australien og New Zealand. Jeg læste en lille smule om det, og fandt frem til, at på den ene side er lægejobbet bedre lønnet i Australien, men på den anden side skal man også arbejde mere. Så det blev New Zealand”.

Er du glad for dén beslutning?

”Meget glad! Og det var min kone også. Det er et meget nemt land at komme til; menneskene er åbne og meget interesserede. Det er let at integrere sig i New Zealand – og let at arbejde som læge dernede. Selvfølgelig er der nogle ting, som er nye, og man skal sætte sig ind i, men helt ærligt så synes jeg, at det var ret enkelt, og man vænner sig hurtigt til det. Det er lidt, som når man starter i et nyt speciale på et dansk sygehus”.

Hvad med jeres børn?

”Vi rejste derned med fire vores fire børn, der på det tidspunkt var 3, 5, 11 og 14. Og hvor de to yngste elskede det og stortrivedes, så blev det desværre aldrig det store hit blandt de to ældste. De ville klart have foretrukket at blive i Danmark blandt deres venner herhjemme”.

Hvad tager I med hjem efter et år i New Zealand?

”Fagligt hører jeg mig selv sige: ”I New Zealand gør man sådan og sådan...”, så et eller andet sted har jeg jo fået noget faglig inspiration til mit arbejdsliv i Danmark. Personlig var det en meget intensiv oplevelse: Der er så meget, man skal overkomme som par og familie, at vi er blevet meget tættere. Det er ret fantastisk at opleve. Vores børn har lært at sætte mere pris på livet i Danmark, og hvordan vi har det hér. De to ældste har selv reflekteret over, at det er sundt at opleve noget helt andet”.

Hvordan oplevede du forberedelserne til at tage derned?

”Jeg fik new zealandsk registrering og fandt job gennem det statslige, new zealandske rekrutteringsbureau, og jeg havde oplevelsen af at sidde med alt for mange ting selv. Jeg følte mig meget alene med mange spørgsmål, og ville gerne holdes lidt mere i hånden undervejs. Bare det at have en mulighed for hjælp, som sidder i samme tidszone og er tilgængelig på telefon, ville gøre en stor forskel. Jeg var nødt til at klare alting via mail, fordi vi ikke engang kunne lave skype-opkald. Og så oplevede jeg heller ikke, at de var voldsomt interesserede i at hjælpe mig til at forhandle en bedre kontrakt, så vi var fx nødt til selv at finde et sted at bo, få det møbleret osv.”

Sune Tybjerg har lavet en facebook-side, som beskriver hans år i Bay of Plenty. Både omkring forberedelser, praktiske udfordringer, økonomi, skat og sågar knas med Udbetaling Danmark (børnepenge). Søg på Dansk Læge i New Zealand – og søg om optagelse i gruppen.